



Kreationerna övergläste varandra. Jennie Rodin från Göteborg var en av de många 1700-talsfantasterna som trivdes på slottet i helgen.



Ann-Sofie Wimmerstedt och Ronny Gärddh från Karlskrona trivdes som fisken i vattnet i 1700-talsmiljön.



"Visst, det tar lite tid att sätta fast skeppet på huvudet. Men sedan sitter det hårt", berättar Jenny Johansson som väckte stor uppmärksamhet med sin huvudbonad.



Nåbbarna var egentligen läkarnas attribut. I dem hade man starka örter för att läka de sjuka. Kjell Larsson och Jacob Larsson struntade dock i örterna på helgens maskerad.

Magisk kväll i 1700-talsanda

KALMAR
Sprejade peruker, vitputrade ansikten, kostsamma guldmasker och skinnrande klänningar. Och så ett helt skepp på huvudet.

Jenny Johanssons kreation fick många att häpna när det hölls 1700-talsmaskerad på slottet i helgen. – Jag hoppas att den håller hela kvällen. Det tar lite tid att sätta fast den.

Drygt 250 1700-talsfans från hela Sverige, Norden, Tyskland och England möttes i Kalmar i helgen för att uppleva en magisk kväll där allt från dans och

musik till mat och vin gick i sann 1700-talsanda.

– Vi har planerat det här ett helt år, säger Ulf Ragnarsson som arrangerade träffen tillsammans med Elisabeh Wall.

Båda bor på Wadstena gård utanför Drag och försöker sig nu på sitt stora intresse för 1700-talet.

– Det är tänkt att vi ska ha det här varannan år.

Piga och baron

Maskerader var omåttligt populära på 1700-talet. Tack vare maskerna kunde en piga dansa med en baron. Eller till och med bli uppbljuden av en kung.

SÅKULT
"Det är alltid roligt att klä ut sig. Och det här är pricken över iet. Det är som en saga."

INGRID WIRENSTRAND

Och spänningen med maskerad håller i sig än i dag.

– Det är alltid roligt att klä ut sig, säger Ingrid Wirenstrand. Och det här är pricken över iet. Det är som en saga.

Elsa Karlsson, från Växjö, hade fullt sjå att komma i

tid. Men en 1700-talsställning missar man inte.

– Jag hade glömt att det var högskoleprov samma dag. Men jag hann. Det blev att byta om på 20 minuter.

Skapade skandal

Lite längre tid tog Jenny Johansson från Södertälje på sig.

– Det här skeppet är lite knepigt att få till. Men när det väl sitter på huvudet sitter det hårt.

Ett liknande skepp skapade skandal när modedrottningen Marie Antoinette i slutet av 1700-talet bar den franska fregatten

som besegrade den brittiska flottan på huvudet.

Efter hummerpaté, vildsvin, kanelfyllda äpplen och vin blev det dans.

– Det roligaste jag varit med om på länge, sa Carl-Arne Melin från Oslo.



Maskerader var omåttligt populära på 1700-talet. Tack vare de smyckade maskerna kunde vem som helst delta. Även de som annars inte fick gå på fest.



JESPER ERICSON
jesper.ericson@baronier.nu



PAUL MADEJ
paul.madej@beronier.nu